

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is niet altijd gemakkelijk. U kunt zich kwetsbaar voelen en er kunnen zich levens- en zingevingsvragen voordoen. Dan kunt u behoefte hebben aan een gesprek, een luisterend oor of een handreiking. Ook wanneer u ziek bent of uw afscheid nadert, kunt u behoefte hebben aan een bij u passend ritueel. Hiervoor kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorger van Ananz.

Persoonlijk gesprek

In een persoonlijk gesprek, waarbij uw levensovertuiging en uw ervaringen het vertrekpunt zijn, proberen we op het spoor te komen van datgene waar u kracht uit kunt putten. Er is aandacht voor levens- en zingevingsvragen, los van een religieuze of kerkelijke stroming. De gesprekken met een geestelijk verzorger hebben een strikt persoonlijk en vertrouwelijk karakter.

Groepsgesprekken

Om aansluiting te vinden bij anderen die met dezelfde vragen worstelen, is er elke maand de mogelijkheid deel te nemen aan een groepsgesprek. Hier kan over alles wat het leven raakt gepraat worden.

Liturgie/spiritueel aanbod

Liturgie vieren is het samen vieren van het leven, in al zijn facetten. Herkenbaarheid, saamhorigheid, geborgenheid en veiligheid zijn hierbij belangrijke waarden.

Daarom organiseert Ananz de volgende bijeenkomsten:

- Op vrijdagen en op feestdagen zijn er woord- en communievieringen. Het tijdstip en de locatie maken we vooraf bekend op de verschillende informatieborden.
- Eenmaal per jaar gaan we gezamenlijk, met de bewoners van de verschillende locaties, die er behoefte aan hebben, een dag op bedevaart.
- Sfeervieringen voor de bewoners van de pg-afdelingen.
- Jaarlijks is er op iedere locatie een herdenkingsviering, waar we mensen gedenken die de afgelopen periode gestorven zijn.

U kunt de geestelijk verzorger telefonisch bereiken via 088 – 567 77 52 of u kunt uw EVV'er vragen contact te leggen.

De dienst geestelijke verzorging wordt ondersteund door vrijwilligers die dit werk vaak al jaren met hart en ziel vervullen.